

Identiteiten verbinden

Visie op leraar-zijn vanuit de identiteitsdriehoek

Via de identiteitsdriehoek vinden we een visie op leraar-zijn waarbij niet het individu of de gemeenschap centraal staat. De leraar zien we als een relatiewezen – in relatie met zichzelf als persoon, als professional en als lid van de school en samenleving. De leraar geeft gestalte aan zijn eigen persoonlijkheid, professionaliteit en “neemt een geweldige hoeveelheid bagage mee de school in, die via ingewikkelde mechanismen ‘kleur’ (identiteit) geeft aan de school”. De identiteit van de school staat of valt volgens de theoloog en onderwijskundige Cok Bakker “met de individuele perceptie daarvan door de leerkracht”. Maar ook omgekeerd wordt men net die unieke leraar in het complexe samenspel in en met de school. De identiteit van de school maakt of beïnvloedt mee de identiteit van de leraar. We pleiten dus voor een visie op leraar-zijn waarbij de persoonlijke, de professionele en de schoolidentiteit niet samenvallen maar ook niet los van elkaar komen te staan. Pas wanneer we deze drie identiteiten in verhouding brengen met elkaar, spreken we van ‘geïntegreerd’ leraar-zijn.

Uit eigen-zinnig leraar-zijn in een katholieke school, Kris Vanspeybroeck en Johannes Claeys



Wat betekent dit voor mij?
Wat betekent dit voor mij als begeleider?



Iemand's identiteit bestaat dus zowel uit eigen, persoonlijke kenmerken als uit groeps- of sociale kenmerken. De context bepaalt steeds welke identiteitskenmerken op dat moment van belang zijn.

Rob van der Staaij

Ik vroeg God om mijn trots weg te nemen
en God zei: 'Nee.'
Hij zei dat het niets voor hem was om weg te halen
maar dat ik het zelf moest opgeven.
Ik vroeg God om mij geduld te geven
en God zei: 'Nee.'
Hij vertelde dat geduld
een bijproduct is van tegenslagen.
Geduld wordt niet toegekend, je maakt het je eigen.
Ik vroeg God mij vreugde te schenken
en God zei: 'Nee.'
Hij zei dat Hij mij zou zegenen
en dat geluk in mijn eigen handen ligt.
Ik vroeg God om mij pijn te besparen
en God zei: 'Nee.'
Hij legde me uit dat lijden je verwijdert
van aardse gebondenheid
en dus dichterbij Hem brengt.
Ik vroeg God om mijn geest te laten groeien
en God zei: 'Nee.'
Hij zei dat ik kon groeien door zelf beslissingen te nemen
en dat Hij mij zal helpen om vruchtbaar te zijn.
Ik vroeg aan God alles te scheppen
wat mij in dit leven vreugde kan geven
en God zei: 'Nee.'
Hij zei dat hij mij juist het leven had gegeven
zodat ik van alles kan genieten.
Toen vroeg ik God mij te helpen
om anderen lief te kunnen hebben
en God zei: 'Oh, eindelijk heb je het door!'